

Hoofdredactrice Eva
en redactrices Marie
en Catherine tippen de
leukste hotspots.

De 'oh' in Oostende

Flairproof routes om te shoppen,
smullen en Instagramfoto's te maken

Je hoeft niet ver te gaan om eens helemaal weg te zijn. Op 20 oktober strijkt Flair neer in onze hipste kuststad voor het ontspannen Chillax-event.

TEKST: EVA VAN DRIESSCHE, MARIE MONSIEUR EN CATHERINE KOSTERS /
FOTO'S: MARIE MONSIEUR

Ligt het aan de frisse zeebries? Aan de verse vis? Aan de nieuwe BV-bewoners? Er waait een frisse wind door Oostende. Een vleugje verleden vermengt zich hier met een portie hip & happening. Zelfs de Britse krant *The Guardian* tipte de koningin der badsteden als een van dé Europese kuststeden om te bezoeken. Voor ons is ze maar een treinrit ver, dus neemt Flair op 20 oktober de stad in. Laat je inspireren door onze drie routes – die samengesteld werden door Flairexperts **hoofdredactrice Eva, toerismeredactrice Marie en moderedactrice Catherine** – en geniet onderweg van leuke cadeautjes en kortingen. Shop de nieuwste najaarstrends, proef van de heerlijke Oostendse keuken en ontdek geheime plekjes om een geweldige foto te maken.

Bekijk het volledige programma op [Flair.be/oostende](https://flair.be/oostende) en schrijf je in. De eerste 500 inschrijvers krijgen een rijkelijk gevulde goedgebagg!

ZONDAG
20
OKTOBER
2019



Lilly



Queen O.

ROUTE 1:
smullen

h

HOOFDREDACTRICE EVA PROEFDE
DE **CULINAIRE STOPS** VOOR



1 Goeie start

Een dagje uit start met een uitgebreide brunch, denk: een mimosa (champagne met vers fruitsap), een lekkere thee (probeer hier de Barack) en smakelijke bagels met grappige Britse namen (Edward en Misty zijn bijvoorbeeld goeie vegan opties).

Sanseveria is niet heel groot, maar geen nood, want bij mooi weer kan je je bagel bestellen en op het strand opeten.

Wittenonnenstraat 36

2 Bright lights, big city

Het hippe **Upstairs Hotel** zorgt voor een stukje New York in Oostende, met het verschil dat de prijzen hier democratischer zijn en dat de Noordzee om de hoek loert. Als je er niet logeert, willen we je er toch het enorme ontbijtbuffet aanraden. Ze hebben er verse eitjes, sapjes, koffiekoeken en een gezonde hoek met alle mogelijke granen en noten. Het enige gevaar is dat je verder niets meer van de stad ziet omdat je hier aan de praai bent geraakt en blijft hangen.

Hertstraat 15

3 Soeperlekker

Bij nieuw adresje **Lizette Soup & Specials** lunch je lekker met een soepje met brood of een stukje quiche. De enthousiaste bediening wordt verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking, die trouwens supertrots zijn op hun zaak. In dit uiterst budgetvriendelijke adresje heerst een gezellige sfeer.

Christinastraat 77

'Fantastische brunchadressen, smakelijke burgers en opvallend veel healthy food.'

4 Wereldburgers

Nog zo'n plek waar er grootstadvibes hangen. Bij **Mommy's Bastards** kan je lekker hapjes delen of gewoon helemaal zelf een van de beste burgers van 't stad opsmikkelen. Je ziet ook wat typische zeegerechten in een ander jasje. De Oosterse mosseltjes zijn een aanrader!

Dwarsstraat 10

5 Winter en zomer

Of het nu zonnig is of niet, een ijsje hoort bij een dag aan zee. De lekkerste hoortjes vind je bij **Maxzim**. En de langste rijen dus ook...

Hertstraat 3

6 Wat een snoepje

Een lekker souvenirkje meenemen? Stop dan even bij **Moeder Babelutte** voor de mooiste en zoetste snoepjes en chocolaatjes. Geluk zit in een klein zakje!

Adolf Buylestraat 2

7 Nostalgie

Op de dijk vind je in de meeste bistro's heerlijke garnaalkrokettes, zoals bij Histoires d'O en bij **Van den Berghe**. Dat laatste adres heeft een speciaal plekje in ons hart. Het interieur is heerlijk nostalgisch en je kan je er een beetje voorstellen hoe Oostende ooit als koningin de happy few over de vloer kreeg. Ze serveren er heel lekkere bistrogerechten op enorme borden (kom hongerig!). Hetzelfde gevoel heb je ook bij Brasserie Albert, de brasserie van Thermae Palace.

Albert I-Promenade 63

8 Zei iemand 'apero'?

Zo lang aperitieven dat we vergeten nog te verhuizen naar een restaurant? Kunnen we. Bij **Aperitivobar by Ensorito** gebeurt dat vast vaker. In deze Italiaanse aperitivobar geniet je van de muziek (ze organiseren vaak liveconcerts), de hipste drankjes (probeer vermout) en de Italiaanse hapjes bij je drankje. Heb je toch meer honger? Dan is er een kleine kaart met dagverse pasta's, zodat je eigenlijk echt niet meer van je barkruk hoeft op te staan.

Herstraat 6

9 Zeehonger stillen

Niets zo chill als de surfcultuur. Strandbar **Phare East** op Oosteroever ligt aan een klein stukje geheim strand, waar bij goede omstandigheden de surfers het water in gaan. Dit is de ultieme plek voor een instant vakantiegevoel. Het strandterras is ook in de koudere maanden open, en zodra de zon schijnt, gaat het dak eraf! Ook hier hebben ze vegan opties.

Halvemaandijk 4

ROUTE 2:
shoppen

h

MODEREDACTRICE CATHERINE WEET
WAAR **DE HIPSTE SPULLEN**
AANSPOELEN



1 Dit is Belgisch

De Oostendse boetiek van **Julia June** is klein maar fijn, en dat laatste mag je letterlijk nemen. Wij hebben de volledige najaarscollectie namelijk integraal op onze wishlist gezet. Bij dit Belgische merk kom je niet voor een koopje, wel voor een statementstuk van eigen bodem. Denk: rijkelijke prints - van ruitjes tot jacquard - en een overdosis lila. Waarschuwing: de verkoopster is érg overtuigend.
Leopold II-laan 27

2 Extra zuurstof

Zoals de naam al doet vermoeden, is **Maison L'Oxygène** een verademing in het retaillandschap aan de Belgische kust. Je shopt er meer dan 30 merken uit binnen- en buitenland met een focus op Franse, Italiaanse en Scandinavische labels. Enkele favorieten? American Vintage, Ba&sh en het ecologisch verantwoorde sneakermerk Veja. Dankzij het ruime aanbod vind je hier iets voor elk budget.
Leopold II-Laan 30

3 Voor een kleinigheidje

Een adresje voor jonge mama's, al moeten we je waarschuwen dat er een erg groot risico op impuls aankopen is. Hormonen én een overload aan toffe spulletjes? Dat durft weleens mis te gaan. Nog geen kind in je kielzog? Je scoort bij **Lolotte** ook gewoon leuke dingen voor jezelf of je vriendinnen. Zoals de slogan op de deur het zegt: 'Little & more'.
Christinastraat 44

4 Ferm gedaan

Ferm doet z'n naam als enige Scandinavische conceptstore in Oostende alle eer aan met een gezellig houten interieur en een welkome dosis Scandi-cool. Tussen de selectie merken uit het Hoge Noorden - van Nümph tot Samsøe & Samsøe - vind je vast en zeker je volgende najaarsoutfit. Check ook de eigen kledinglijn van de winkel eens en vergeet de selectie interieurspullen niet. Mannen kunnen terecht in het nabijgelegen Ferm Homme.
Vlaanderenstraat 5

5 Wat een beleving

Deze conceptstore, onder bezieling van eigenares Ellen, kreeg van de stad Oostende een award voor beleving, en die is meer dan verdiend. Alles klopt hier: de geuren, de muziek, de collecties... Je kan er bij een drankje rustig kiezen uit een uitgepuurde selectie die getuigt van zeer goede smaak. By-bar, Selected, Sessùn... Die **Lily** zou onze *bestie* kunnen zijn!
Hertstraat 5

6 Bloemenweelde

In **Fleur de Lies** klopt het groene hart van de kust. Dit is dé winkel als je een origineel verjaardagscadeau zoekt of net dat ene coole interieuritem mist. 'Bloemenwinkel' is dan ook een understatement.
Christinastraat 50

7 Shop till you drop

Het **winkelcentrum** van Oostende heeft alles wat je zoekt. Rond de Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Christinastraat en Wittenonnenstraat vind je je favoriete ketens, zoals H&M, Esprit, Hema, Rituals. Maar er zijn ook kleinere boetieks die met hart en ziel worden uitgebaat door lokale ondernemers.

8 Met de boot

Deze hippe conceptstore streek als een van de eerste winkels neer op Oosteroever en is een bestemming op zich. De overkant van de stad is nog volop in opbouw, maar **Kabine** vormt een eilandje van rust waar interieur, kinderspullen en must-haves onder één dak zitten. Je kan er ook heerlijk lunchen of iets drinken in de ruime bar **Brunch at C**. Wie de overzetboot neemt, wordt dus beloond.
Fortstraat 16

'Oostende is het coolere zusje van Knokke, met klassieke boetieks én hippe conceptstores. Ook op zondag open!'

ROUTE 3: shooten

FOTOGRAFE MARIE TIPT DE
INSTAGRAMMABLE PLACES TO BE



1



3 The Crystal Ship



2



4



3



5



6

Ik ga naar zee
en ik pik mee...

1 Let there be light

Zet je wekker lekker vroeg, zodat je als de zon opkomt, kan uitwaaien op **het strand**. Dat is trouwens het ideale moment om mooie portretten te maken, omdat het licht dan op z'n mooist is. De zachte gloed is heerlijk flatterend voor je onderwerp.

2 Diep, zo diep

Diepte, ritme en lijnen zijn erg interessant als je fotografeert. Bij de **Venetiaanse Gaanderijen** sla je drie vliegen in één klap. Mooi op zich om te fotograferen, maar ook leuk om een model (aka je citytrip-partner) in te plaatsen.

3 Off the beaten track

Met het gratis overzetbootje (bij de vistrap) ga je naar Oosteroever, het ruigere stuk van Oostende dat voor sommigen nog onontdekt is en een pareltje is om te fotograferen. Je vindt er een stuk van de graffitiroute **The Crystal Ship**, maar ook **het kleinste strand van Oostende** en een wandeldijk (**de Stredam**) waar je, als je geluk hebt, zeehonden spot. Vergeet geen foto op de boot zelf te maken. Misschien mag je van de schipper wel op de snuit van het bootje poseren?

4 Doe maar portretmodus

Vroeger moest je een echt fotoestel hebben om een beeld met veel scherpediepte te creëren. Je moest dus een deel van je foto scherp hebben (vaak je onderwerp) en het andere stuk onscherp laten. Vandaag krijg je dat effect met de meeste smartphones. Zet je portretfunctie aan, zoek een kleurrijke achtergrond, en je bent klaar voor een minifotoshoot. Tip: in het centrum van de stad (bij het Achturenplein) vind je een leuk **hoekpand** met een kleurrijk lijnenspel.

5 Regels? Welke regels?

Mijn misschien wel favoriete plek in Oostende blijft **Altair**, het kunstwerk van Kris Martin. Zijn 'raam naar de zee' vind ik ongelooflijk mooi gevonden. Waar je ook staat, je zicht is elke keer anders. Ik lap er graag alle fotografie-regels aan m'n laars en zet mijn onderwerp (en dus ook de horizon) midden op de foto. Heel simplistisch, maar oh zo mooi. Heb je het liever niet te rebels? Dan kan je ook hier de regels van de compositie volgen. Heb je een interessante lucht? Dan zet je je horizon op 1/3. Geen leuke wolkenpartijen? Dan laat je meer zand in je beeld komen en staat je horizon op 2/3. Een magische plek bij avondlicht, trouwens.

6 Regel van derden

Denk aan je compositie en zet je horizon op 1/3 van je beeld. Op het terras van revalidatiecentrum **Koninklijke Villa** heb je een prachtig zicht over de kustlijn van Oostende: deinende golven, een reeks strandhuisjes (enkel in de zomermaanden) en de wandeldijk. Er staat een standbeeld van een visser, waar je een mooi plaatje van kan maken. Let wel: het is privéterrein, dus maak er geen kabaal.

'De mix van hippe adresjes, zee en strand, architecturale hoogstandjes en gezellige straatjes maken de mogelijkheden eindeloos.'

Flair
Chillax
IN OOSTENDE

ZONDAG
20
OKTOBER
2019